

10 Μύθοι για τη Χρυσή Αυγή

ή γιατί οι χρυσές αυγές ζημερώνουν μαύρες μέρες

1ος

Η Χρυσή Αυγή ως η νέα πολιτική δύναμη.

Η γνωριμία της Χρυσής Αυγής με το ευρύ κοινό μπορεί να έγινε φέτος, ωστόσο η νεοναζιστική οργάνωση έχει ιστορία τουλάχιστον 30 χρόνων. Συγκεκριμένα, η Χρυσή Αυγή (Χ.Α.) υπάρχει από τις αρχές της δεκαετίας του '80. Αρχικά, ήταν μια ναζιστική οργάνωση που λειτουργούσε παρακρατικά, στο περιθώριο των μυστικών υπηρεσιών. Αυτό μέχρι την δεκαετία του '90, οπότε οι χρυσαυγίτες εμφανίζονται πλέον στο πλάι των ΜΑΤ ως «αγανακτισμένοι πολίτες» και συμμετέχουν ενίοτε στις διάφορες εκλογικές αναμετρήσεις, χωρίς ποτέ να καταφέρουν να ξεπεράσουν το ποσοστό του 0,2%. Ανά καιρούς, μέλη της έχουν φυλακιστεί είτε για συμμετοχή σε ξυλοδαρμούς και δολοφονικές επιθέσεις είτε για συμμετοχή σε εγκληματικές οργανώσεις. Τα χρόνια, όμως, πέρασαν και η Χ.Α. κατάφερε να βρει τη θέση που αναζητούσε στα έδρανα της βουλής. Για να συμβεί αυτό, ωστόσο, έπρεπε να αλλάξουν κάποια πράγματα. Από παγανιστές πολέμιοι του χριστιανισμού μεταμορφώθηκαν σε παπαδάκια που μεταφέρουν τις εικόνες· η πολυαγαπημένη τους σβάστικα που κοσμούσε όλα τα έντυπά τους αντικαταστάθηκε από το μαιάνδρο και τα ξυρισμένα κεφάλια· οι αρβύλες και τα κρυμμένα μαχαίρια στις τσέπες αντικαταστάθηκαν από γραβάτες και κοστούμια με θήκες για όπλα, με την άδεια, πλέον, του ελληνικού κράτους.

2ος

Η Χρυσή Αυγή δεν είναι Ναζι

Οι ίδιοι οι χρυσαυγίτες αρνούνται κατηγορηματικά το χαρακτηρισμό ναζιστές, νεοναζί και φασίστες. Ωστόσο, αποδέχονται πλήρως (ή τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα) τον όρο εθνικοσοσιαλιστές. Η πραγματικότητα, βέβαια, είναι πως ο ίδιος ο όρος «ναζί» προέρχεται από τη συντόμευση του όρου «**Nationalsozialismus**», που στα γερμανικά σημαίνει εθνικοσοσιαλισμός· ο φασισμός αποτελεί την ιταλική εκδοχή του. Φορέας της ίδιας ιδεολογίας ήταν και ο Έλληνας δικτάτορας Μεταξάς, τον οποίο οι ίδιοι οι χρυσαυγίτες αναγνωρίζουν ως εθνάρχη. Ταυτόχρονα, δηλώνουν τιμητές της μνήμης των Χιτών και των ταγματασφαλιτών, δηλαδή των συνεργατών των ναζί κατά τη διάρκεια της κατοχής. Άλλωστε, οι ίδιοι ποτέ δεν έκρουσαν τα ρατσιστικά, αντισημιτικά και αντικομμουνιστικά τους αισθήματα, τα οποία αποτελούν τις αρχές όλων των εθνικοσοσιαλιστικών κομμάτων μέχρι σήμερα. **Τέλος, βασικό χαρακτηριστικό της ιδεολογίας τους αποτελεί η ιδέα της δήθεν καθαρής ελληνικής-άριας φυλής, που δεν ανέχεται (sic) τους μετανάστες, τους ομοφυλόφιλους, τους τσιγγάνους και τα παιδιά μεικτών γάμων.**

3ος

Οι χρυσαυγίτες και τα καθαρά τους χέρια

Πρόσφατα, ο αρχηγός της Χ.Α. δήλωσε πως μπορεί να χαιρετούν ναζιστικά, ωστόσο τα χέρια τους είναι καθαρά. Και αν, παλιότερα, μια τέτοια δήλωση θα αρκούσε για να οδηγήσει το κόμμα του σε ποσοστά της τάξεως του 0,2% στην Ελλάδα του 2013 θεωρείται κάτι απόλυτα φυσιολογικό. Γιατί, αυτό που εκμεταλλεύεται ο Μιχαολιάκος είναι το γενικό αίσθημα αδικίας για τους κυβερνώντες χρόνων, που εκμεταλλεύτηκαν τη δημόσια περιουσία προς ίδιο όφελος, χωρίς ποτέ να πληρώσει κανείς τους. Ωστόσο, φαίνεται να ξεχνάει το χέρι που τον τσίξει τόσα χρόνια· τα εκατομμύρια που πήρε από τα δύο κόμματα (ΠΑΣΟΚ, ΝΔ) για να κάνει τις βρωμοδουλειές του· τους διάφορους μπράβους και πρωτοπαλίκαρα της νύχτας, που για χρόνια αποτελούσαν τον κορμό του κόμματός του· το ότι ο Κασιδιάρης κατηγορείται για ένοπλη ληστεία και πως ο ίδιος διαθέτει τεράστια χρηματικά ποσά χωρίς να μπορεί να εξηγήσει τον τρόπο που τα απέκτησε. Τέλος, φαίνεται να ξεχνάει ποια είναι



τα στελέχη που έχουν επανδρώσει το νέο του κόμμα. Αν ρίξουμε μια ματιά στις τοπικές τους οργανώσεις, θα παρατηρήσουμε πως είναι γεμάτες από τα γνωστά λαμόγια που για χρόνια έτρωγαν μέσα από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία και πλέον εμφανίζονται ως μεσσίες με καθαρά χέρια. Αλήθεια, πόσο νέο πολιτικό πρόσωπο είναι ο εκπρόσωπος της Χ.Α. στη Λέσβο;

4ος

Η Χρυσή Αυγή ως τιμωρός των ισχυρών.

Η δράση της Χ.Α. ήταν πάντοτε συνδεδεμένη με τη βία. Τέτοια παραδείγματα υπάρχουν άπειρα, από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας της μέχρι και σήμερα. Από τους «αγανακτισμένους πολίτες» που μαζί με τα ΜΑΤ πετούσαν πέτρες σε διαδηλωτές τη δεκαετία του '80, μέχρι τους μπράβους μικροαφεντικών που κυνηγούσαν μετανάστες εργάτες όταν ερχόταν η ώρα της πληρωμής τη δεκαετία του '90, στα τάγματα εφόδου που μαχαιρώνουν πρόσφυγες, κοινωνικούς αγωνιστές και ομοφυλόφιλους μέχρι και σήμερα. Βασικό χαρακτηριστικό όλων των παραδειγμάτων που μπορούν να βρεθούν είναι ένα: **η θρασυδειλία**. Γιατί πάντοτε η βία της Χ.Α. έχει ως στόχο τον αδύναμο. Όσο και αν θέλει να πείσει η Χ.Α. πως η βία της έρχεται να τιμωρήσει τον δυνατό, η πραγματικότητα την διαψεύδει. Γιατί, πώς αλλιώς μπορεί να εξηγηθεί η βία σε μεμονωμένους εργαζόμενους μετανάστες, αλλά ποτέ στο οργανωμένο έγκλημα; Πώς μπορεί να εξηγηθεί η βία στους μικροπωλητές που υποτίθεται πως φοροδιαφεύγουν, μα ποτέ στους μεγαλογιατρούς, με γ α λ ο δ ι κ η γ ό ρ ο υ ς, βιομήχανους, εφοπλιστές, τραπεζίτες, πολιτικούς και άλλα λαμόγια, που έχουν αποδεδειγμένα κατακλέψει την ελληνική κοινωνία; Πώς μπορεί να εξηγηθεί η βία εναντίον κοινωνικών αγωνιστών και ποτέ εναντίον του πολιτικού κατεστημένου; Χαρακτηριστικό παράδειγμα θρασυδειλίας είναι και το περιστατικό με το χαστούκι του Κασιδάρη στην Κανέλη, την ίδια ώρα που ο Φύρερ



Μιχαολιάκος έκανε τεμενάδες στην Μπακογιάννη. Και όμως, αυτή η βία και ο ψευτοσαμπουκάς πάνε περίπατο όταν απέναντί τους βρίσκουν οργανωμένες αντιφασιστικές δράσεις. Γιατί τότε, αν δεν έχουν την κάλυψη των δυνάμεων καταστολής, γνωρίζουν πως η βία που ασκούν θα τους επιστραφεί.

5ος

Το φιλανθρωπικό πρόσωπο της Χρυσής Αυγής.

Λένε ότι τη βουλευτική αποζημίωση και τα υπόλοιπα χρήματα που παίρνουν από το κράτος (κομματική ενίσχυση, αμοιβές από επιτροπές στη βουλή κ.λπ.) τα επιστρέφουν στο λαό μέσα από τα περιβόητα συσσίτια που οργανώνουν. Ας δούμε λίγο τα νούμερα: 18 βουλευτές επί 15.000 € το μήνα = 270.000 € το μήνα... στην πραγματικότητα, βέβαια, ο μισθός του βουλευτή με τα διάφορα μπόνους φτάνει κοντά στις 20.000 €, δηλαδή, 18 επί 20.000 € = 360.000 €. Συν 3.750.000 € (τρία εκατομμύρια εφτακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ, καλά διαβάσατε) κρατική επιχορήγηση το χρόνο, δηλαδή 312.500 € το μήνα... Για να κάνουμε τη σούμα... η Χ.Α. (κόμμα και βουλευτές) καθαρίζει από 582.500 € έως 672.500 € το μήνα (καταραμένη φτώχεια)!!! Και ενώ ο Μιχαολιάκος και οι παρατρεχάμενοί του τρώνε με χρυσά κουτάλια, έχουν και το θράσος να ζητάνε πλήρη ατομικά και φορολογικά στοιχεία -που φυσικά θα αξιοποιήσουν προεκλογικά- για να δώσουν σε αντάλλαγμα μερικά μακαρόνια και κάνα δυο κιλά πατάτες. Αυτό, βέβαια, μόνο όταν υπάρχουν κάμερες από τα ΜΜΕ (με τα οποία υποτίθεται ότι υπάρχει πόλεμος), τα οποία φωνάζουν οι ίδιοι οι χρυσαυγίτες, για να καταγράψουν το γεγονός. Τουλάχιστον, οι συνάδελφοί τους πολιτικάντηδες του δικομματισμού έταζαν και καμιά θέση εργασίας [ειρωνικό]!



6ος

Ο φίλο-εργατικός χαρακτήρας της Χρυσής Αυγής.

Λένε: «Νοιαζόμαστε για τους εργαζόμενους - Εξασφαλίζουμε δουλειές σε έλληνες εργάτες»... Η Χ.Α. **επιδεικνύει με συνέπεια εχθρική στάση σε κάθε συνδικαλιστικό, κοινωνικό, ταξικό αγώνα.**

Είναι μια οργάνωση που πολεμάει φανατικά κάθε προσπάθεια της εργατικής τάξης να αμυνθεί στην επίθεση που δέχεται. Τα μέλη της δεν κατεβαίνουν σε απεργιακές διαδηλώσεις, δεν στηρίζουν εργατικές διεκδικήσεις και κινητοποιήσεις. Στην αντίληψη της Χ.Α. δεν υπάρχουν ούτε κοινωνικές τάξεις ούτε συγκρούσεις συμφερόντων. Αυτή η άρνηση κάθε ταξικής αντίληψης για τις κοινωνικές σχέσεις οδηγεί τη Χ.Α., όπως κάθε φασιστικό μόρφωμα στην ανθρώπινη ιστορία, στην πλήρη ταύτισή της με τα συμφέροντα του Κεφαλαίου. Γι' αυτό και έπαιξαν το ρόλο του μπράβου του Μάνεση στη Χαλυβουργία, γι' αυτό και πρότειναν στη βουλή τη διατήρηση της φοροασυλίας των εφοπλιστών, γι' αυτό και έστησαν γραφείο εύρεσης εργασίας για έλληνες εργάτες, με εξευτελιστικούς εργασιακούς και οικονομικούς όρους. Αυτό είναι το όραμα της Χ.Α. για τους εργαζόμενους: δουλειά να υπάρχει και ας είναι με μεροκάματο 18 ευρώ, χωρίς ασφάλιση, ένσημα, εργατικά δικαιώματα και λοιπές «πολυτέλειες».

7ος

Η συνωμοσία των μεταναστών.

Λένε: «Οι μετανάστες φταίνε για την κρίση. Οι μετανάστες μάς παίρνουν τις δουλειές»... Η λογική των χρυσαυγίων είναι απλούστατη: μιλιούνια εισβολείς έρχονται να μας κλέψουν / βιάσουν / σκοτώσουν, και στον ελεύθερό τους χρόνο ρίχνουν τα μεροκάματα και μας παίρνουν τις δουλειές... έτσι πάθαμε κρίση (μπορεί και να μας κόλλησαν αυτοί κιάλας!). Άραγε μετανάστες έστησαν το εθνικό φαγοπότι του χρηματιστηρίου, τζόγαραν μισθούς και συντάξεις δημιουργώντας ελλείμματα στα ταμεία, και είναι αυτοί που ευθύνονται για το οικονομικό Βατερλό των Ολυμπιακών αγώνων; Πρόσφυγες υπερχρέωσαν δήμους και νομούς; Πόσα λεφτά έφαγαν από τα δημόσια ταμεία με μίζες και εργολαβίες όλοι αυτοί οι «παλιοξένοι»; Ή, μήπως, μετανάστες φταίνε για τις απολύσεις στα σχολεία, τα νοσοκομεία, τους παιδικούς σταθμούς, τα ιδρύματα, τις δημόσιες υπηρεσίες...;



Με απλά λόγια: ακόμα και όσοι από τους μετανάστες/πρόσφυγες θέλουν να φύγουν, παραμένουν εδώ χωρίς τη θέλησή τους, επειδή το ελληνικό κράτος δέχτηκε με τη συνθήκη του Δουβλίνου να πάρει το ρόλο του χωροφύλακα της ΕΕ και να τους απαγορεύει να πάνε οπουδήποτε αλλού. Και γι' αυτούς τους ανθρώπους που τρέχουν να σωθούν επειδή κινδυνεύει η ζωή τους, η απάντηση της Χ.Α. είναι

**ΘΕΛΩ ΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΣ
ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
ΟΣΟ ΣΕ ΕΞΟΝΤΩΝΟΥΝ
ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ**

να πάνε πίσω να πεθάνουν εκεί. Πρώτα, βέβαια, θα τους φορτώσουν όλα τα κακά που μπορούν να συμβούν σε έναν τόπο, **μόνο και μόνο για να καλύψουν τους πραγματικούς ενόχους του κακού, τα αφεντικά τους.**

8ος

Η Χρυσή Αυγή ως προστάτης των ανίσχυρων.

Ο υπουργός προπαγάνδας τού Χίτλερ, ονόματι Γκέμπελς, έλεγε πως «όσο μεγαλύτερο είναι ένα ψέμα, και όσο επαναλαμβάνεται, τόσο πιο πιστευτό γίνεται». Έτσι και οι χρυσαυγίτες, σαν άξιοι μαθητές του, φρόντισαν να το εφαρμόσουν. Όλως τυχαίως, λοιπόν, την περίοδο πριν από τις εκλογές, στις περισσότερες περιοχές της χώρας, και πάντα μέσω ανάρτησης στο διαδίκτυο, κυκλοφορούσαν «ειδήσεις» για μαζικούς βιασμούς γυναικών από μετανάστες και τους τιμωρούς χρυσαυγίτες που ψάχνουν τους δράστες· για τους καλούς χρυσαυγίτες που διώχνουν μετανάστες από σπίτια που είχαν προηγουμένως κάνει κατάληψη· για τα καλά παιδιά με τις μαύρες μπλούζες που πηγαίνουν την γιαγιά και τον παππού να πάρουν τη σύνταξή τους στην τράπεζα, και χίλιες άλλες δύο ιστορίες με πρωταγωνιστές πάντα χρυσαυγίτες που θυμίζουν κάτι ανάμεσα σε σούπερμαν και τσακ νόρις μαζί. Καμία σημασία δεν είχε, βέβαια, για το ευρύ κοινό ότι οι ειδήσεις αυτές πάντα διαψεύδονταν από την ίδια την ΕΛΑΣ και ότι ποτέ δε βρέθηκε ούτε ένας άνθρωπος να τις επιβεβαιώσει, μιας και **οι ειδήσεις αυτές λάμβαναν σιγά-σιγά διαστάσεις αστικού μύθου.** Ο ρόλος, βέβαια, των ΜΜΕ ήταν καταλυτικός για τη διάδοση αυτών των φημών, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το «έγκυρο» ρεπορτάζ της εφημερίδας «Το Πρώτο Θέμα» με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, με μια «κακόμοιρη γιαγιά» που παίρνει τη σύνταξή της με συνοδεία φουσκωτών χρυσαυγιτών, για το οποίο ρεπορτάζ πρόσφατα αποκαλύφθηκε ότι στο ρόλο της γιαγιάς πρωταγωνιστούσε η μητέρα υποψήφιου βουλευτή τού κόμματος και ότι ήταν απόλυτα στημένο.

9ος

Ο αντικαπιταλιστικός χαρακτήρας τής Χρυσής Αυγής.

Λένε ότι είναι αντικαπιταλιστικό κίνημα... και, για να το αποδείξουν, ψήφισαν υπέρ τού ξεπουλήματος της ΑΤΕ και υπέρ της συνέχισης των φοροαπαλλαγών των εφοπλιστών. Στην ίδια «αντικαπιταλιστική» λογική **έβγαζαν ανακοινώσεις υπέρ τού Μάνεση και πολέμησαν την απεργία στη Χαλυβουργία,** αλλά και κάθε άλλη απεργιακή / κοινωνική διεκδίκηση. Άλλωστε, ο «αντικαπιταλιστής» αρχηγός τους, αν και άεργος, που πέρυσι μαζί με τη σύζυγο του δήλωσαν στην εφορεία εισόδημα 1.650 € το μήνα

(θαύμα! θαύμα!), καταφέρνει να μένει στα βόρεια προάστια, είναι ιδιοκτήτης 10 ακινήτων (στα 4 απ' αυτά κατέχει το 100% της κυριότητας), ενώ το ζεύγος συμμετέχει (στην πραγματικότητα δικό του είναι) και στο ΔΣ ροζ ξενοδοχείου της πλατείας Αττικής, αλλά χωρίς να παίρνει δεκάρα!!!

Ο «αντικαπιταλισμός» της Χ.Α. είναι η δικαίωση της πιο βάρβαρης εκμετάλλευσης, που πρακτικά σημαίνει να μείνουν άθικτα όλα (μα όλα!) τα προνόμια των βιομηχάνων, των εφοπλιστών και κάθε είδους αφεντικών, να σαρωθεί κάθε πιθανό εργατικό δικαίωμα (για το καλό της πατρίδας), αλλά να περισσεύει και ένα πιάτο (εθνική) φασολάδα και για τους υπόλοιπους!

10^{ος}

Ο αντισυστημικός χαρακτήρας της Χρυσής Αυγής.

Πολλοί ψηφοφόροι της Χ.Α., και κυρίως οι νεότεροι, την αντιλαμβάνονται ως μια αντισυστημική δύναμη που συγκρούεται με το πολιτικό κατεστημένο. Όσο και να προσπαθήσαμε, βέβαια, μας είναι αδύνατο να συνειδητοποιήσουμε από ποια γεγονότα στηρίζεται μια τέτοια άποψη. Γιατί, πέρα από τις φανφάρες που εκστομίζουν σε κάθε τους συγκέντρωση, οι πράξεις τους δείχνουν το εντελώς αντίθετο. Αυτό που έχει καταφέρει η Χ.Α., προς το παρόν, είναι να συγκεντρώσει στις τάξεις της (πολύ πιο πετυχημένα από το ΛΑΟΣ) όλες τις παραδοσιακά συντηρητικές δυνάμεις της ελληνικής κοινωνίας. **Το βασικό κομμάτι των ψηφοφόρων της είναι φιλοχουντικοί, φιλοβασιλικοί, ακροδεξιοί,** καθώς και το μεγαλύτερο τμήμα των δυνάμεων καταστολής (πάνω από το 50% των αστυνομικών) είναι ψηφοφόροι της Χ.Α. Αυτοί, δηλαδή, που προστατεύουν όσους έχουν υπογράψει τα μνημόνια, τις μειώσεις των μισθών και των συντάξεων, καθώς και τις απολύσεις, μας παρουσιάζονται ως αγωνιστές!

ΜΗ ΝΟΜΙΖΕΤΕ
ΞΕΡΕΤΕ ΠΟΣΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΕΙΝΑΙ
ΓΙΑ ΕΝΑΝ «ΑΝΤΙΣΥΣΤΗΜΙΚΟ»
ΣΑΝ ΚΙ ΕΜΕΝΑ, ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ
ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΕΙ:



Αυτό το θέατρο του παραλόγου είναι που μας σοκάρει. Οι ίδιοι που στρέφονται ενάντια στους ανθρώπους που διεκδικούν τα δικαιώματά τους, εμφανίζονται ως υπερασπιστές τους. Το μόνο που κάνουν, βέβαια, πολύ καλά είναι να παραπλανούν την κοινωνία. Από την πρώτη στιγμή της εκλογής τους κατάφεραν να αποπροσανατολίσουν από τα πραγματικά προβλήματα της επιβίωσης και να θέσουν τη δική τους ατζέντα, με τη βοήθεια πάντα των ΜΜΕ (που υποτίθεται ότι τους έχουν αποκλείσει). Έτσι, αντί να ασχολούμαστε με τα νέα μέτρα, τις νέες μειώσεις, τα νέα χαράτσια, το θέαμα επέβαλε να ασχολούμαστε με το χαστούκι τού Κασσιδιάρη, τους **πάγκους των**

μικροπωλητών, το αν ο Σχορτσιανίτης είναι έλληνας ή όχι, και ό,τι άλλο αποφασίσει να κάνει το κόμμα για να κερδίσει τηλεοπτικό χρόνο. Για άλλη μια φορά, λοιπόν, στη σύγχρονη ιστορία της χώρας γινόμαστε μάρτυρες του προφανούς: **κράτος και παρακράτος σε αγαστή συνεργασία. Γιατί οι χρυσαυγίτες δεν είναι τίποτα άλλο από τα τσιράκια των αφεντικών.**

...ΕΓΓΕΡΘΟΥΤΟΥ!



Και ποιοι είμαστε εμείς;

Είμαστε άνθρωποι που δεν μπορούμε να μείνουμε αδιάφοροι όταν ο ναζισμός σηκώνει κεφάλι. Ειδικά όταν αυτό γίνεται στον ίδιο μας τον τόπο, όπως για παράδειγμα οι ξυλοδαρμοί μεταναστών το καλοκαίρι, ο λιθοβολισμός προσφύγων ακόμα και εγκύων γυναικών στο λιμάνι Μυτιλήνης, η στοχοποίηση και ο βανδαλισμός σπιτιών όσων αντιστέκονται κ.ο.κ. Αντιλαμβανόμαστε ότι η είσοδος της Χ.Α. στο κοινοβούλιο και η περαιτέρω ενδυνάμωσή της, μόνο χειροτέρευση των ζωών μας μπορεί να επιφέρει. Γνωρίζουμε ότι η επίθεση που γίνεται τώρα από το φασιστικό μόρφωμα σε «άλλους», θα γίνει και σε εμάς αργότερα καθώς και στα μεγαλύτερα κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας. Γι' αυτό το λόγο, εδώ και 4 μήνες, μαζευτήκαμε εργαζόμενοι/ες, άνεργοι/ες, φοιτητές/ριες και συγκροτήσαμε μια συνέλευση ενάντια στο φασισμό. Κάποιοι/ες από εμάς γνωριζόμασταν ήδη, από τη συμμετοχή μας είτε σε απεργιακές και εργατικές κινητοποιήσεις είτε σε κοινωνικούς και φοιτητικούς αγώνες, ενώ άλλοι/ες γνωριστήκαμε τώρα, με αφορμή το ναζιστικό κίνδυνο. Δεν είμαστε κόμμα, ούτε ταυτιζόμαστε με κάποιο. Γι' αυτό το λόγο δεν σας καλούμε να μας ψηφίσετε. Σας καλούμε να συμπορευτείτε μαζί μας ενάντια στο φασισμό.

, συνέλευση λέσβου
ενάντια στο φασισμό